

DE "CLAUSEN" "WORTELS" VAN VLAANDEREN

Kruishoutem 1900; Grootvader Adolf (zoon van August wonende nabij het kasteel) en vrouw Marie-Louise Neyrinck vestigden zich in de Hedekensdriesstraat.

Aldaar begonnen ze met kweken van primeurgroenten, groenteplanten, koolplanten ten behoeve van de vele kippekwekerijen in de streek. Een van de specialiteiten destijds waren ook de tabakplanten.

Daar in die tijd een eigen lochting (groentetuin) onontbeerlijk was om zich te voorzien in alle seizoenen van verse groenten had Adolf de handen vol. (volgens de overlevering had hij zeer grote handen)

2 druiveserres waren de trots van zijn kwekerij. Ervaring in de druiventeelt had hij op jongere leeftijd opgedaan in Frankrijk en in de streek van Hoeilaart, La Hulpe en Groenendaal.

Vader August en mama Simonne zetten de handel van de primeurgroenten en planten voort met de nodige aanpassingen aan de tijd. De traditie van kwaliteit en vindingrijkheid

werd verder gezet. Ondanks de moeilijke na-oorlogsjaren (dood van zijn moeder, concentratiekampervaringen lange ziekteperiode) wist hij toch het bedrijf op een gewaardeerd niveau te houden waarvoor hij diverse onderscheidingen kreeg.

Als benjamin van het gezin kreeg ik ook de feeling van het hoveniersleven te pakken. Na mijn tuinbouwopleiding werkte ik samen met mijn vader, bloemen en groenteplanten waren toen onze bijzonderste produktie.

De liefde voor alles wat groeit en bloeit, maar vooral de KRUIDEN daartussen wekten mijn bijzondere interesse, ik experimenteerde.

In 1976 begon ik met de specialisatie, het op de markt brengen van kruiden.

Hezelfde jaar werd deze start bekroond op de tentoonstelling Hortus in Gent, de kruiden bleken daar de blikvanger, hiervoor kreeg ik de tentoonstellingsprijs uit handen van minister Lavens.

In 1978 nam ik het ouderlijke bedrijf over en bouwde het verder uit.

Al spoedig werd het terrein te klein, de ligging te moeilijk om de kwekerij verder uit te bouwen.

Een nieuwe geschikte plaats werd gezocht en gevonden in de eerste glooiingen van de Vlaamse Ardennen nabij het Cordaalbos (kort dal) 1987